

amsterdammers van het jaar

Na vier jaar zou je het bijna een traditie kunnen noemen: het gala van de Amsterdammer van het Jaar. Een uitverkochte Stadsschouwburg, tien gespannen kandidaten en, dit jaar, een verlegen Roel van Duijn.

De ex-Groene, ex-Kabouter en oprichter van de Provobeweging ontving de Paroolspeld, de prijs van de redactie voor Amsterdammers met bijzondere betekenis voor de stad.

Hij schaarde zich hiermee in een illustre rijtje van burgemeester Job Cohen, kankerspecialist Bob Pinedo en Ahmed Marcouch, stadsdeel-

voorzitter van Slotervaart.

Van Duijn reageerde betrekkelijk nuchter op de loftuitingen die hem werden toegezwaaid. "Bedankt voor de speld. Maar wat moet je er eigenlijk mee?"

Later op de dag had hij het gouden ding braaf op zijn revers gespeld. Zelf had hij, door alle consternatie over deze uitreiking, niet meer gestemd. Als hij er op tijd aan had gedacht, had hij gekozen voor Trijntje Hoogendam van de zorgboerderij in Osdorp, zei hij. Als doorgewinterd actievoerder was hij dezelfde middag nog voor haar aan de slag gegaan en had hij de wethouders Carolien Gehrels en Marijke Vos aangesproken over de boerderij die

moet wijken voor een bedrijventerrein waarvan de noodzaak wordt betwijfeld. Hun antwoord? "Jullie moeten maar een handtekeningenactie beginnen."



Roel van Duijn ontvangt de Paroolspeld van hoofdredacteur Barbara van Beukering.

Het **PAROOL** MAANDAG 5 JANUARI 2009